

Kerkdiensten van zondag 23 februari 2020**10.00 uur**

Voorganger	Ds. Jeroen Jeroense	Collecte 1	Hulp aan dakloze vluchtelingen
Organist	Dirk Luijmes	Collecte 2	Kerk
Opmerking	m.m.v. de Houseband	Uitgang	Kinderkoor What's Up

10.15 uur Tertzio

Voorganger	Ds. Dick Snijders	Organist	Denise Jonker
-------------------	-------------------	-----------------	---------------

Diaconiecollecte

INLIA voorziet, samen met vrijwilligers uit honderden kerken, maatschappelijke organisaties en gemeentebesturen, dakloze vreemdelingen van hulp.

De gevolgen van het asielbeleid in Nederland zijn voor bepaalde groepen asielzoekers schrijnend. Vooral voor asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn, maar niet terug kunnen naar hun land van herkomst. Zij komen op straat te staan, zonder enige vorm van overheidssteun. Stichting INLIA biedt hulp aan (individuele) asielzoekers en ondersteunt en adviseert kerken hoe zij deze mensen hulp kunnen bieden.

Uitgangscollecte

In 2019 is het kinderkoor What's Up opgericht, onder de bezielende leiding van IJsbrand ter Haar. Het biedt meer mogelijkheden om de dienst op een andere manier in te vullen en betreft de kinderen op een speciale manier bij de invulling van de eredienst. De jonge leden van het koor hebben al een aantal keren in de dienst een enthousiaste bijdrage geleverd. In korte tijd is al veel bereikt, maar voor het voortbestaan van het koor zijn middelen nodig.

Uitnodiging 12+

Zit je op de middelbare school dan ben je vanochtend van harte welkom bij de 12+ bijeenkomst. De voorste banken in de kerk zijn voor jullie gereserveerd en als de kinderen de kerk verlaten om naar de kinderkerk te gaan, sluiten jullie bij hen aan. In de Meeting hebben jullie dan een inspirerend en gezellig samen zijn. Elano en Merel zullen deze bijeenkomst begeleiden. Voor de zegen schuiven jullie weer terug in de kerkbanken om samen met de andere gemeenteleden de dienst af te sluiten. Je bent van harte welkom!

Zondag 1 maart, biddag

Op zondag 1 maart vieren we de eerste zondag van de veertigdagtijd. Deze zondag vieren we ook de biddag voor gewas en arbeid. We lezen deze dag in het evangelie over het eerste werk van Jezus na de feestelijke intocht in Jeruzalem. Jezus gaat naar de tempel en Hij verdrijft de handelaren en de geldwisselaars van het tempelplein. De handel in de tempel zal er van lieverlee ingeslopen zijn en steeds meer worden. Daarom is het tijd voor grote schoonmaak.

Eigenlijk precies zoals vroeger ieder huishouden in het voorjaar grote schoonmaak hield. Kasten werden leeggehaald, tapijt met water en azijn afgenomen, gordijnen gewassen, stof verwijderd, alles gezeemd en gepoetst. Tot grote voldoening van de huisvrouw. Zo stond alles weer netjes op zijn plaats, oude troep was meegegeven aan de lorrenboer. Die deed het in een juten zak, woog het aan een unster en zei dan: 'Ja mevrouw, de prijs is laag, ik kan er niet veel voor geven.' De huisvrouw kreeg dan op zijn best een paar dubbeltjes, maar opgeruimd staat netjes.

Biddag is eigenlijk grote schoonmaak in ons hoofd. Welke stofnesten kunnen daar opgeruimd worden? Met welke muizenissen houden we ons bezig? Wat kan blijven en wat moet een betere plaats krijgen? Wat vinden we werkelijk belangrijk en waarvoor gaan we ons de komende tijd inzetten?

Ds. Dick Snijders

Veertigdagentijd kalender 2020

Leef toe naar Pasen, het feest van Jezus' opstanding uit de dood. Bestel de gratis veertigdagentijd kalender bij Kerk in Actie. In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen. Jezus riep 'Sta op!' tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven. En gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister maar de liefde overwon. Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen iedere dag weer opstaan uit alles wat ons neerdrukt, alles wat ons somber maakt.

De veertigdagentijd kalender 2020 daagt u uit tot bezinning in de veertig dagen op weg naar Pasen. 'Sta op' is de rode draad door alle dagen. De kalender biedt tevens nieuwe vormen om invulling te geven aan de vastentijd, bijvoorbeeld door te vasten van snoep, sociale media of vlees.

U kunt de kalender bestellen bij Kerk in Actie, zie: <https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd kalender>
De ZWO commissie

Expositie 19 februari - 13 mei 2020: Helma van Kleinwee - "Verdieping" - Schilderijen

De verbinding, een zoektocht in schilderen en textiel, waarbij Helma van Kleinwee niet schroomt om telkens opnieuw te beginnen. Geconcentreerd neemt zij de tijd om nieuwe ideeën te vormen. De ene keer in kleur, de andere keer in wit naar grijs. Nooit zwart. De behoefte om met textiel bezig te zijn en dan met verf. De combinatie van borduurwerk op geschilderd doek. Goed overwogen want er is geen weg terug. Maar met iedere keer de gedachte: VERBINDING.

Voor meer informatie: www.galeriezwijzen.nl / helma-van-kleinwee

Zaterdag 7 maart, 4 april, 25 april (Nationale Museumweek) en 2 mei is de kerk van 13.30 – 16.30 uur geopend om de expositie te bezoeken.

Van harte welkom!

Voor meer info: www.pg-elst.nl / kunstcommissie

=====
-De kerkambassadeur staat na de dienst in de torenhal.

Hier kunt u terecht als u informatie wilt over onze gemeente.

-De kinderen gaan tijdens de dienst naar de kinderkerk in De Ruimte en blijven daar tot na de dienst.

-Na elke ochtenddienst is er gelegenheid om met elkaar koffie, thee of fris te drinken in De Ruimte.

-Mededelingen voor de Blikvanger kunt u tot vrijdag 10.00 uur aanleveren per email info@pg-elst.nl.

-Namen voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Jetty Gaasbeek, tel. 06-20902721, email koster@pg-elst.nl.

-De meest actuele informatie kunt u vinden op onze website www.pg-elst.nl.