

Informatie over de wereldwijde, de landelijke en de regionale projecten die door de diaconie worden gesteund

Versie 17 juni 2019

In deze lijst staat projecten die meerjarig door de diaconie worden gesteund. Deze lijst is niet uitputtend. Suggesties zijn welkom.

Wereldwijde projecten die door de diaconie gesteund worden in 2019

De diaconie heeft enkele buitenlandse projecten geselecteerd die in 2019 financieel ondersteund zullen worden door beschikbare diaconale gelden. De projecten buiten Europa lopen via Kerk in Actie. De projecten in Europa (Oekraïne en Moldavië) lopen via Dorcas. Naast deze grote projecten steunt de diaconie met kleinere bedragen ook andere projecten, bijvoorbeeld projecten waar mensen uit onze kerkgemeenschap zelf bij betrokken zijn.

Pakistan: ruimte voor Christenen

In Pakistan maken christenen maar twee procent van de bevolking uit; een kleine minderheid van kwetsbare mensen. De meesten van hen leven in armoede op het platteland. De kerk is voor hen een veilig toevluchtsoord. En dat is broodnodig in een land waar nauwelijks plaats lijkt te zijn voor hen.

De kerk speelt niet alleen een grote rol in het leven van de christenen in Pakistan, maar is ook een belangrijke gesprekspartner voor de overheid. Hoewel er niet veel christenen zijn in Pakistan, schieten kleine onafhankelijke kerken als paddenstoelen uit de grond. De Kerk van Pakistan is de grootste protestantse kerk van het land en wordt gevormd door presbyterianen, methodisten en anglicanen. Samen met de katholieke kerk fungeert de Kerk van Pakistan als spreekbuis naar de overheid. En dat is hard nodig. Want nog altijd worden er aanslagen gepleegd tegen minderheden. Samen met moslims zet de kerk zich in voor een open Pakistan, waar plek is voor iedereen.

[Meer informatie](#)

Israël en Palestina: ondersteuning van lokaal gemeentewerk onder Palestijnen

Sabeel heeft een programma, waarin jongeren, vrouwen en predikanten van alle kerken actief deelnemen. Op verschillende manieren wordt de christelijke gemeenschap gewaarborgd.

Bijvoorbeeld door middel van Bijbelstudies, bezoeken aan heilige plaatsen, conferenties en seminars. Daarnaast is er een internationaal programma, waarin men een brug wil slaan tussen de christenen in het Heilige Land en de christenen in het westen. Daarbij worden ook christenen uit het buitenland uitgenodigd aan hun activiteiten deel te nemen.

Sabeel is ontstaan in reactie op de eerste Intifada in 1990, toen een aantal christenen, predikanten en leken van verschillende Palestijnse kerken, hun geloof wilden verdiepen temidden van zulke turbulente gebeurtenissen. Zij wilden een Sabeel, een weg, scheppen, een bevrijdende boodschap van en voor Palestijnen in de voortdurende verdrukking. Inmiddels is Sabeel uitgegroeid tot een bloeiend oecumenisch instituut.

[Meer informatie](#)

Israël en Palestina: ontmoetingen tussen joden, christenen en moslims (Nes Ammin)

Nes Ammin is een christelijke nederzetting in Israël met als doel de christelijke verbondenheid met het Joodse volk vorm te geven op een wijze die kerk én Israël respecteert.

Ze realiseert deze verbondenheid door christenen de mogelijkheid te bieden een periode in Israël te wonen, te werken en te leren, daarbij tevens de relatie van joden, moslims en christenen, van Joden

en Palestijnen nader te leren kennen en waar mogelijk een positieve bijdrage tot een rechtvaardige en vreedzame samenleving in Israël te ondersteunen.

[Meer informatie](#)

Bangladesh: opbouw van Christelijke gemeenschappen in Bangladesh

Christenen die vroeger moslim waren, hebben het niet gemakkelijk in Bangladesh. Ze vinden rust en vrede in het christelijk geloof, maar krijgen ook weerstand van familie, vrienden en gevestigde kerken. Ze voelen zich niet altijd thuis in de bestaande Bengaalse kerken. De organisatie Isa-e Church Bangladesh ondersteunt deze christenen daarom bij het opbouwen en vormen van eigen gemeentes en geloofsvormen: tussen kerk en moskee in.

Het Evangelie staat centraal op een manier die past bij de cultuur en tradities van deze christenen. In de erediensten zijn daarom veel islamitische vormen te vinden. De gemeenteleden zitten bijvoorbeeld vaak op de grond, bidden met open handen. Om deze zelfde reden heeft de organisatie een bijbel geschreven waarin Sanskriet-woorden vervangen zijn door Arabische woorden. Zo zijn de bijbelverhalen ook voor mensen met een islamitische achtergrond herkenbaar. Isa-e-Church stimuleert deze jonge kerken om ook maatschappelijk actief te zijn in hun eigen samenleving.

[Meer informatie](#)

Brazilië: dialoog tussen inheemsen en niet-inheemsen in Brazilië

De Braziliaanse organisatie COMIN ondersteunt de inheemse volken op verschillende gebieden, waaronder hun rechtspositie, gezondheid en onderwijs. Daarnaast wil COMIN de dialoog op gang brengen tussen inheemsen en niet-inheemsen in het land door middel van onderwijs en uitwisseling.

Brazilië telt zo'n 300 inheemse volken. Door de eeuwen heen hebben zij enorm geleden onder de kolonisering van hun land. Er is weinig aandacht voor en kennis van hun specifieke leef- en bestaanswijze en leven ze in de marges van de Braziliaanse samenleving. Er bestaan veel vooroordelen over inheemsen en er zijn regelmatig conflictsituaties over land en hun leefgebieden.

Door onderwijs en publicaties leren niet-inheemsen over inheemse culturen en manieren van leven. COMIN stimuleert de dialoog met en het onderwijs over inheemsen binnen kerken, scholen en universiteiten. Het is van groot belang dat toekomstige predikanten, leraren en catecheten bekend zijn met de waarden en opvattingen, de historie, cultuur en eigen religies van de inheemse volken.

[Meer informatie](#)

Kameroen: duurzame landbouw in het noorden van Kameroen en predikantenopleiding

Klein maar krachtig. Dat typeert de Lutherse Broederkerk van Noord-Kameroen. Het is een kerk die de boerengemeenschap houvast wil bieden, in materieel én in geestelijk opzicht. Via Kerk in Actie steunt u twee van hun programma's: duurzame landbouw voor voedselzekerheid en de opleiding van predikanten.

De Lutherse Broederkerk heeft 250.000 leden en 1.300 kerken in Noord-Kameroen in een gebied zo groot als Nederland. De kerk is actief betrokken bij het onderwijs en de gezondheidszorg in de regio, bij de verbetering van de landbouwmethoden en microkrediet voor kleine ondernemers. De kerk traint het kerkelijk kader en produceert Bijbels en liturgisch materiaal in vijftien lokale talen. Zo is de kerk een plek voor groei, bezinning en gebed geworden voor de boerengemeenschap van Noord-Kameroen.

[Meer informatie](#)

Oekraïne

In Oekraïne is het op politiek gebied al decennia onrustig. Sinds 1991 is het land onafhankelijk, maar over het oosten van het land zijn de meningen nog steeds verdeeld. Een deel van de bevolking wil bij Rusland horen. Hierdoor zijn het Oekraïense leger en de door Rusland gesteunde separatisten in gevecht. In de gebieden waar gevochten wordt, wonen de mensen onder erg moeilijke omstandigheden. Ook op andere plekken in Oekraïne leven veel mensen in armoede.

Via Dorcas worden netwerken opgezet, zodat de gemeenschap de zorg voor ouderen op zich kan nemen. Ook biedt Dorcas concrete hulp om armoede onder ouderen te verminderen. Tevens worden mensen getraind en gemotiveerd om een hoger inkomen te verdienen in de landbouw. Zo worden zij zelfvoorzienend, hoeven zij niet meer weg te trekken en blijven families bij elkaar. Ook wordt er humanitaire hulp geboden aan kwetsbare mensen die dicht bij de gevechtsgebieden wonen. Dit zijn vooral mensen die niet het sociale netwerk of de financiële middelen hebben om het gebied te verlaten, waaronder veel ouderen.

[Meer informatie](#)

Moldavië

Moldavië is al sinds begin jaren '90 niet meer communistisch. Toch zijn de gevolgen van het communisme nog steeds dagelijks merkbaar. Een groot probleem is dat het slecht gaat met de economie. Er is weinig werkgelegenheid en veel armoede. Veel mensen zitten in een uitzichtloze situatie. Om deze reden is bijna een derde van de bevolking weggetrokken naar een ander land, op zoek naar werk. Vooral jongvolwassen trekken weg en laten hun jonge kinderen achter bij de grootouders of andere familieleden. Maar ook zij leven vaak onder de armoedegrens. Het is voor deze mensen hoog tijd voor nieuwe hoop!

Dorcas zet ook hier netwerken op, zodat de gemeenschap de zorg voor ouderen op zich kan nemen. Ook wordt er concrete concrete hulp geboden om armoede onder ouderen te verminderen. Ook worden mensen getraind en gemotiveerd om een hoger inkomen te verdienen in de landbouw. Zo worden zij zelfvoorzienend, hoeven zij niet meer weg te trekken en blijven families bij elkaar. Tevens wordt er gewerkt aan een stabielere gezinssituatie voor kinderen en hun ouders.

[Meer informatie](#)

Landelijke en regionale projecten die door de diaconie worden gesteund in 2019

Diaconaal vakantiewerk – Nederland: Het vakantiebureau

Projectnummer Kerk in Actie: D 060101

<https://www.kerkinactie.nl/projecten/diaconaal-vakantiewerk>

De diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde voor de 2.500 mensen die jaarlijks meegaan. Zij vinden er warmte, aandacht en gezelligheid.

De diaconale vakanties van Hetvakantiebureau.nl zijn voor velen een begrip. Jaarlijks organiseert het bureau vakantieweken voor 2500 mensen die niet meer zo makkelijk alleen op vakantie gaan. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die enige zorg of begeleiding nodig hebben.

Tijdens deze vakanties staan ieder jaar ruim 1400 ervaren en enthousiaste vrijwilligers dag en nacht klaar om de vakantieguesten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor. Daarom worden deze diaconale vakanties ook

wel 'Vakanties met Aandacht' genoemd.

Wilt u meer weten over dit project? Lees dan het persoonlijke verhaal van diaken Tineke Seigers over haar vrijwilligerswerk bij Hetvakantiebureau.nl.

Hetvakantiebureau.nl biedt jaarlijks samen met RCN Vakantieparken 100 gratis vakantieweken voor gezinnen op bijstandsniveau. Iedere diaconie mag een gezin aandragen. Gezinnen kunnen zelf aangeven wanneer ze op een van de RCN parken in Nederland vakantie willen vieren.

Gezinshuizen voor pleegkinderen in De Glind- Nederland

Projectnummer Kerk in Actie: D 085103

<https://www.kerkinactie.nl/projecten/gezinshuizen-voor-pleegkinderen-in-de-glind>

In De Glind wonen ongeveer 120 uithuisgeplaatste kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen.

Kinderen en jongeren zijn kwetsbaar. Door moeilijke omstandigheden en aanleg kunnen ze gemakkelijk in de knel raken. In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst.

De Rudolphstichting ontwikkelt vernieuwende zorgprojecten en gezinshuizen in Jeugddorp De Glind en in de rest van Nederland. Daardoor krijgen deze kinderen de kans die ze verdienen. De Rudolphstichting is een vereniging van diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland.

Verlaat de gevangenis.... en dan – Exodus Nederland

Projectnummer Kerk in Actie: D 060110

<https://www.kerkinactie.nl/projecten/perspectief-voor-ex-gedetineerden>

Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen werk en geen sociaal netwerk. Stichting Exodus Nederland en Gevangenzorg Nederland, partnerorganisaties van Kerk in Actie, bieden hen de kans te werken aan een succesvolle terugkeer in de samenleving.

Tijdens hun detentie worden gevangenen bezocht door vrijwilligers. Zij bieden een luisterend oor, stellen vragen en proberen iemand verder te helpen door morele en praktische ondersteuning. Bijvoorbeeld bij het zoeken naar een baan na de detentie.

Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit graag achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Met een woon- en werkprogramma krijgen ex-gedetineerden de kans hun leven na gevangenschap weer op te bouwen.

Hulp aan dakloze vluchtelingen – INLIA Nederland

Projectnummer Kerk in Actie: D 065103

<https://www.kerkinactie.nl/projecten/hulp-aan-dakloze-vluchtelingen>

INLIA voorziet, samen met vrijwilligers uit honderden kerken, maatschappelijke organisaties en gemeentebesturen, dakloze vreemdelingen van hulp.

De gevolgen van het asielbeleid in Nederland zijn voor bepaalde groepen asielzoekers schrijnend. Vooral voor asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn, maar niet terug kunnen naar hun land van herkomst. Zij komen op straat te staan, zonder enige vorm van overheidssteun. Stichting INLIA biedt hulp aan (individuele) asielzoekers en ondersteunt en adviseert kerken hoe zij deze mensen hulp kunnen bieden.

Alleen al in de stad Groningen (200.000 inwoners) geeft INLIA aan ruim 300 vreemdelingen Bed-Bad-Brood - opvang. INLIA werkt daarbij samen met de vreemdeling aan een toekomstperspectief. INLIA heeft o.a. daarvoor juridische, maatschappelijke en perspectief spreekuren. Ook worden er diverse activiteiten in de Bed-Bad-Brood – opvang georganiseerd zoals taalcursussen en naai -en handwerk cursussen.

Versterking netwerk en opvang van ongedocumenteerden in Amsterdam - Nederland

Projectnummer Kerk in Actie: D 065106

<https://www.kerkinactie.nl/projecten/versterking-netwerk-en-opvang-van-ongedocumenteerden-in-amsterdam>

Volgens schattingen leven er in Amsterdam 15.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten. Wie ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar weinig rechten. Bovendien is er altijd de angst om opgepakt en uitgezet te worden.

Ongedocumenteerde migranten kunnen elkaar ontmoeten in het Wereldhuis. De Protestantse Diaconie Amsterdam opende in 2008 dit ontmoetingscentrum. Het centrum biedt informatie, advies en scholing en stimuleert eigen initiatieven van de bezoekers.

Helpen waar geen helper is in Rotterdam - Pauluskerk

Projectnummer Kerk in Actie: D 050101

<https://www.kerkinactie.nl/projecten/zorg-voor-daklozen-en-verslaafden-in-rotterdam>

De Pauluskerk in Rotterdam is een diaconaal centrum voor mensen in de knel en wil een plek zijn waar kansarme en kansrijke Rotterdammers elkaar ontmoeten.

De Pauluskerk is een begrip in Rotterdam. Dit diaconaal centrum is er voor mensen in de knel: mensen zonder papieren, daklozen en verslaafden. Maar het is meer. Het centrum wil ook een plek zijn waar kansarme en kansrijke Rotterdammers elkaar ontmoeten. Daartoe nodigt de indeling van de Pauluskerk - om zijn uiterlijk 'De Diamant' genoemd - uit.

Beneden is een 'kerkplein' waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Daar is ook een restaurant. Op de eerste verdieping is er de inloop met gratis koffie en broodjes. De kerk is op de tweede verdieping. Op de verdiepingen drie en vier zijn er opvangplekken voor mensen die een tijdelijke overbrugging nodig hebben.

Kortom: een diaconaal centrum dat leeft en bruist met tal van activiteiten voor en met mensen in de knel. Het centrum staat onder leiding van diaconaal predikant ds. Dick Couvée. Er werken zo'n 250 vrijwilligers.

Armoedebestrijding door SchuldHulpMaatje - Nederland

Projectnummer Kerk in Actie: D 075005

<https://www.kerkinactie.nl/projecten/armoedebestrijding-door-schuldhulpmaatjes>

Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden, of geen overzicht in hun financiën. Als je er zelf niet meer uitkomt, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Iemand die zonder te oordelen met je aan de slag gaat om financieel orde op zaken te stellen. Dat is precies wat Schuldhulpmaatje doet.

De schuldenproblematiek in Nederland groeit; steeds meer mensen hebben tijdelijk of blijvend schulden. Daarmee ligt ook armoede op de loer of is al een feit. Het politieke klimaat werkt niet mee om dit tijde keren. De inzet van vrijwilligers is nodig en inmiddels ook erkend door een effectieve lobby van Kerk in Actie bij Tweede Kamerleden.

Een aantal jaren geleden nam Kerk in Actie het initiatief tot samenwerking met andere kerken en christelijke organisaties om het project SchuldHulpMaatje van de grond te tillen. Binnen dit project worden 'maatjes' opgeleid om mensen in (beginnende) schulden te begeleiden en te coachen. Het is een vernieuwend spoor van diaconie die inzet op een structurele aanpak van armoedebestrijding.

Kruispunt Nijmegen

<http://www.kruispuntnijmegen.nl/>

Het Kruispunt Nijmegen biedt een plek aan (voormalig) dak- en thuisloze mensen om zich thuis te voelen.

Het Kruispunt Nijmegen werd in 1998 op straat opgericht. In 2003 kreeg het een thuis in de Titus Brandsmakapel. Deze bijzondere, monumentale plek past bij de organisatie. Er is ruimte om rustig te zitten voor een gesprek met een bakje koffie. De keuken is ingericht om warme maaltijden klaar te maken. Maar er gebeurt meer. Binnen verschillende activiteiten wordt op creatieve wijze omgegaan met de (on)zinvragen van het leven.

In al onze activiteiten en projecten staan onze kernwaarden centraal: laagdrempelig, open, medemenselijk, onvoorwaardelijk, onbevooroordeeld, betrokken en mensen in hun kracht zetten.

Stichting Kruispunt Arnhem

<https://stichtingkruispunt.nl/>

Iedere dag zijn dak- en thuisloze mensen welkom in de huiskamer van Kruispunt, er is inloop met koffie van 10-13u voor max. 50 mensen, en van 16.30-19u een maaltijd voor max. 35 mensen (niet op zondag). Meestal zit het vol. Daklozen komen bij Kruispunt voor warmte, een maaltijd, een goed gesprek, internet, spelletje of gewoon even niks.

Kruispunt is een rustpunt voor de bezoekers. Ze kunnen zichzelf zijn, ze hoeven niks. Even een warm dak boven hun hoofd, een veilige haven. Iedereen is welkom dus de drempel is laag. Alleen de voornaam van de bezoeker is voldoende.

Diaconie Nijmegen

<http://www.kerkinactie-nijmegen.nl/>

De diaconie Nijmegen heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld tot een organisatie waar dak- en thuislozen terecht kunnen met allerlei problemen op maatschappelijk gebied. Door hun plek in de

samenleving is het vaak moeilijk om stand te houden in een veeleisende maatschappij. Ze zijn vaak niet in staat om hun maatschappelijke rechten op te eisen of om aan hun verplichtingen te voldoen.

Twee ochtenden per week houdt de diaconie speciaal met de hulpverlening voor deze doelgroep een inloopspreekuur Sociale Zorg. De spreekuren zijn op maandag- en donderdagochtend van 09.30-11.00 uur in de Lutherse kerk (Prins Hendrikstraat 79).

Tijdens deze spreekuren kunnen dak- en thuislozen terecht met diverse hulpvragen over maatschappelijke vaardigheden, waarover niet alle daklozen beschikken. Het betreft bijvoorbeeld de procedure voor het aanvragen van een daklozenuitkering, zorgtoeslag of het instandhouden van het benodigde postadres. Ook geeft de diaconie regelmatig een kleine financiële ondersteuning om daklozen te helpen die nergens anders terecht kunnen.

Het Passion te Hummelo

www.hetpassion.nl

Time-outvoorziening Het Passion ligt als een baken van rust in het landschap van de Achterhoek. Omgeven door weilanden en geboomte ademt het een sfeer van reflectie en aandacht. Omringd door vrijwilligers vinden de dak- en thuislozen in 4 tot 6 weken tijd nieuwe energie om zinvolle vervolgstappen te overwegen.

Hierbij krijgen ze professionele begeleiding om wellicht een stap te maken naar een concreet vervolgtraject. Het Passion is een diaconaal project en afhankelijk van giften en de inzet van vrijwilligers.

Het Huis van Compassie

<https://www.huisvancompassienijmegen.nl/>

Het Huis van Compassie is een laagdrempelige plek waarin vele verschillende activiteiten plaatsvinden waarbij compassie met mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie centraal staat. Compassie met bijvoorbeeld daklozen, ongedocumenteerde vreemdelingen, mensen die in armoede leven en mensen die sociaal geïsoleerd zijn en/of zorg behoeven.

Het Huis van Compassie organiseert activiteiten voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie, maar tegelijkertijd ook voor mensen die het goed vergaat. Juist de ontmoeting tussen verschillende groepen mensen streeft het Huis van Compassie na, omdat dit kan leiden tot begrip voor elkaar en respect.

Daarnaast biedt het Huis van Compassie een plek aan verschillende vrijwilligersgroepen van mensen die zich op een of andere wijze willen inzetten voor -en in samenwerking met- de groepen die onze steun en solidariteit behoeven.

Stichting Betuwe Wereldwijd

<https://www.betuwewereldwijd.nl/>

Stichting Betuwe Wereldwijd knapt gebruikt gereedschap, naaimachines, computers en fietsen op, en verzenden dit naar de allerarmsten in ontwikkelingslanden.

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg te Oosterbeek

<https://pdcdeherberg.nl/>

In een gastvrij huis in een prachtige omgeving, bij een geopende bijbel, met professionele begeleiding biedt het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg te Oosterbeek liefdevolle aandacht. Er is een aanbod dat aansluit bij wat mensen nodig hebben.

Voedselbank Nijmegen – Overbetuwe

<https://www.voedselbanknijmegen.nl/>

De Voedselbank gaat verspilling tegen. En verdeelt het voedsel onder de mensen die het nodig hebben. De vrijwilligers van Voedselbank Nijmegen verzamelen overgebleven voedsel en selecteren het. De mensen die het nodig hebben krijgen dit dan gratis mee. Zo helpt de Voedselbank Nijmegen – Overbetuwe iedere week honderden mensen aan hun basisbehoefte!

Voor op- of aanmerkingen op deze lijst neem contact op met Paul Peters (paultmpeters@gmail.com).