

Kerkdienst van zondag 24 september 2023**10.00 uur****Voorganger** Ds. Dick Snijders**Organist** IJsbrand ter Haar**Collecte 1** KIA, Zending Syrië**Collecte 2** Kerk**Collecte 3** Plastic Soup Foundation**Diaconiecollecte**

De kerk als plek van hoop en herstel. Meer dan 90 procent van de mensen in Syrië leeft onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft na militair geweld geleid tot een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen, laat staan aan bouwmaterialen. Toch is het herstel van kerken het enige wat perspectief biedt. Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in het land, omdat daarmee de sociale structuur wordt hersteld. Om kerken in Syrië hierbij te helpen, heeft Kerk in Actie het *Herstelfonds* opgericht: een samenwerking van Kerk in Actie en twaalf Syrische kerkgenootschappen. Met het herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. Zie ook: [Bouw de kerk in Syrië weer op | Kerk in Actie \(protestantsekerk.nl\)](#) voor meer informatie.

Collecte 3

De tsunami van plasticsoep zo snel mogelijk stoppen! Dát is kort gezegd de missie van Plastic Soup Foundation. Lukt dat niet, dan zadelen we toekomstige generaties op met de gevolgen. Plastic Soup Foundation is daarmee een 'single issue'-milieuorganisatie. We houden ons met één ding bezig: het stoppen van de plasticvervuiling bij de bron. Om dat doel te bereiken leggen we graag de vinger op de zere plek, vooral bij de industrie en de overheid. Ook benadrukken we steeds meer de relatie tussen plastic en menselijke gezondheid, zoals met onze Plastic Health Summit en de campagnes op het terrein van microplastics en plasticafval. De bron van die plasticvervuiling zijn we trouwens vaak zelf; de plasticsoep begint al voor je eigen deur op de stoep. We kunnen met z'n allen echt veel meer! Zie ook: [No Plastic In Our Water Or Our Bodies - Plastic Soup Foundation](#) voor meer informatie.

Film die er toe doet

Woensdag 27 september 20.00 uur. Dit seizoen wordt er iedere vierde woensdag van de maand een film 'die je raakt' vertoond. We starten met 'De acht bergen', naar de bestseller van Paolo Cognetti.

Pietro ontmoet Bruno tijdens een van zijn familievakanties naar het door de Alpen omgeven Valle d'Aosta. Als vanzelfsprekend worden ze vrienden, hun diepgevoelde vriendschap wordt door toedoen van beider ouders tijdelijk onderbroken, maar als volwassenen komen ze elkaar opnieuw tegen en wordt het weer als vanouds.

Ondanks hun verschillen hebben beiden een afwezige vader. Die van Bruno werkt elders en is dus fysiek afwezig, en hoewel Pietro bergwandelingen met zijn vader maakt, zijn ze nooit heel hecht, zijn vader is mentaal afwezig. Dat hij wél een vaderfiguur voor Bruno blijkt te zijn steekt Pietro, maar desondanks houden de twee een warme band.

Marius Ouborg, Sita Kiestra, Petra Zey, Jeroen Jeroense

Pannenkoeken

Op 1 oktober houden we een belevenisviering over Jozef en zijn jas. Het graan moet natuurlijk gegeten worden en daarom willen we na de viering met elkaar pannenkoeken eten. Dan moeten er wel pannenkoeken zijn, anders blijven we in de magere jaren hangen. Dat is niet de bedoeling. Daarom de vraag wie er een aantal pannenkoeken zouden willen bakken. Het mag volgens eigen recept. U kunt zich aanmelden bij ds. Dick Snijders: 06-19920341, dick-snijders@pg-elst.nl.

Concert

Op zondag 1 oktober geeft de in onze regio zeer bekende Nijmeegse stadsorganiste Jetty Podt een concert op onze beide orgels. Voor dit concert heeft zij een selectie gemaakt uit het repertoire van orgelcomponisten bij uitstek: César Franck, Maurice Duruflé, Louis Vierne en Johann Sebastian Bach. Jetty Podt is veel meer dan een begenadigd organiste. Zo ontving zij zeer onlangs de Zilveren Waalbrugspeld uit handen van burgemeester Bruls voor haar jarenlange inzet voor de Vespers en Evensongs op zaterdagmiddag in de Stevenskerk. Het concert begint zoals altijd om 12.00 en is vrij toegankelijk. Na afloop is er een collecte.

=====

- De kerkambassadeur staat na de dienst in de torenhal.
Hier kunt u terecht als u informatie wilt over onze gemeente.
- De kinderen gaan tijdens de dienst naar de kinderkerk in De Ruimte en blijven daar tot na de dienst.
- Na elke ochtenddienst is er gelegenheid om met elkaar koffie, thee of fris te drinken in De Ruimte.
- Mededelingen voor de Blikvanger kunt u tot vrijdag 9.00 uur aanleveren per email info@pg-elst.nl.
- Namen voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Jetty Gaasbeek, tel. 06-20902721, email koster@pg-elst.nl.
- De meest actuele informatie kunt u vinden op onze website www.pg-elst.nl.