

Kerkdiensten van zondag 7 januari 2024**10.00 uur**

Voorganger Ds. Jeroen Jeroense
Organist Dirk Luijmes

Collecte 1 Guatemala: Vredescentrum Barbara Ford
Collecte 2 Kerk
Collecte 3 Bloemengroet

19.00 uur Ademviering

Voorganger Henk Minnema
Organist IJsbrand ter Haar

Collecte Bloemengroet

Collecte 1

Onder leiding van Luciano Laynez bevordert het Barbara Ford Peacebuilding Center geïntegreerde menselijke en spirituele ontwikkeling door allerlei soorten programma's aan te bieden; sociaal, spiritueel, educatief, cultureel, politiek en juridisch. De programma's, die worden aangeboden aan individuen, families en gemeenschappen, stellen hen in staat om veranderingsvertegenwoordiger te zijn voor transformatie van zichzelf en de samenleving, zodat ze een leven kunnen leiden dat rechtvaardig, waardig en in harmonie met zichzelf en de kosmos is.

Zie ook: <https://scny.org/ministries/guatemala-mission/the-barbara-ford-peacebuilding-center> voor meer informatie

Collecte 3

Elke week worden bloemen gebracht, met een kaartje van onze gemeente, aan gemeenteleden die we willen laten weten dat we aan hen denken in een voor hen moeilijke situatie. Op de Blikvanger worden de namen vermeld. Het is een mooie blijk van betrokkenheid. De ontvangers zijn verrast en blij als ze de bloemen met het kaartje ontvangen. Er wordt aan hen gedacht! De kaart die meegaat met de bloemen kan voor aanvang van de viering in de torenhal worden getekend. Wilt u een keer de bloemen wegbrengen, geeft u zich dan op bij de koster of de dienstdoende ouderling. Zie ook: <https://pg-elst.nl/kerk/diensten/bloemengroet> voor meer informatie

U kunt uw giften overmaken op de collecterekening van de kerk: NL 06 RABO 01057 13 554 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Elst. Vanwege de verdere verwerking van de giften graag voor aanstaande woensdag.

Is uw gift voor collecte 1, dan graag onder vermelding van 'diaconie + januari'.

Is uw gift voor collecte 2, dan graag onder vermelding van 'kerk + januari'.

Is uw gift voor collecte 3, dan graag onder vermelding van '7 jan. + bloemengroet'.

Ook kunt u gebruik maken van de kistjes in de torenhal.

**Theologisch café woensdag 10 januari: God op reis naar een ver land? – Hij 'toeft'**

Plaats: Stamtafel De Ruimte. Tijd: 19.30-20.00 uur: inloop, 20.00-22.00 uur: inleiding en gesprek.

Reisverhalen. In de dynamiek van ons leven spelen verhalen over op-reis-gaan een belangrijke rol. Vakantie-reisverhalen worden graag verteld en al gauw laten we elkaar de plaatjes zien, de selfies, de zichtbare bewijzen dat we op onze reizen op boeiende, interessante of aangrijpende plekken zijn geweest.

Deze avond gaan we ons verdiepen in parabels waarin de 'Heer'/God/Eeuwige, altijd maar op zich laat wachten. God is schijnbaar altijd op reis. Met gelijkenissen wilde Jezus zijn leerlingen en toehoorders aan het denken zetten. Ze prikkelen en dagen uit. Wie is de Heer en waar is Hij? In de pauze van het theologisch café kan er genoten worden van een heus kloosterbier.

Info: Jeroen Jeroense, Dick Kruyt, John Rademakers