

PROTESTANTSE GEMEENTE ELST

ORDE VAN DIENST

zondag 16 mei 2021

zevende zondag van Pasen, wezenzondag



Voorganger:	ds. Dick Sijnders
Ouderling:	Truus de Gelder
Kerkrentmeester:	Roland Eenhoorn
Organist:	Dirk Luijmes
Cantor:	Ineke Peters
Koster:	Jetty Gaasbeek
Technicus:	Rob Alblas

VOORBEREIDING

Orgelspel voor de dienst

Welkom en mededelingen

Stilte

Groet en bemoediging

- v: De EEUWIGE, God, zal met u zijn.
a: **Ook met u zal Hij zijn.**
v: Onze hulp is in de naam van God,
a: **die hemel en aarde gemaakt heeft.**
v: Zijn trouw duurt eeuwig;
a: **het werk van zijn handen laat Hij niet los.**

Drempelgebed

- v: Eeuwige, onze God,
wij die U nooit hebben gezien, –
a: **zie ons hier staan.**
v: Wij die van U hebben gehoord, –
a: **hoor Gij ons aan.**
v: Uw Naam is dat Gij mensen helpt, –
a: **wees onze hulp,**
v: en dat Gij alles hebt gemaakt, –
a: **maak alles nieuw,**
v: en dat Gij ons bij name kent, –
a: **leer ons U kennen,**
v: die Bron van leven wordt genoemd, –
a: **doe ons weer leven,**
v: die hebt gezegd: Ik zal er zijn, –
a: **wees hier aanwezig.**
Amen.

Aanvangspsalms uit Lied 67: 1, 2, 3

Het is niet toegestaan mee te zingen in de kerk. Zacht meeneuriën mag wel.

1. God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons 't gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht:
opdat hier op aarde
elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend',
zo, dat allerwegen
ieder volk de zegen
van uw heil erkent.

2. De volken zullen U belijden,
o God, U loven al tezaam!
De landen zullen zich verblijden
en juichen over uwe naam.
Volken zult Gij rechten,
hun geding beslechten
in gerechtigheid,
volken op deze aarde,
die uw arm vergaarde,
die Gij veilig leidt.

De aarde heeft de vrucht gegeven,
die door de hemel werd verwekt,
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven
waar God zijn hand houdt uitgestrekt.
God is ons genegen, / onze God geeft zegen,
Hij die alles geeft,
Hij zal zijn geprezen, / Hem zal alles vrezen
wat op aarde leeft.

Smeekebed met kyrieziang uit Lied 301f

Heer, ontferm u.
Christus, ontferm u.
Heer, ontferm u over ons.

Lofzang uit Lied 305: 1, 2, 3

Het is niet toegestaan mee te zingen in de kerk. Zacht meeneuriën mag wel.

1. Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

2. Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

3. Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

Verhaal

Zang van Lied 783: 1, 2, 3

Het is niet toegestaan mee te zingen in de kerk. Zacht meeneuriën mag wel.

1. Voor mij is geluk
de wind om mijn oren,
de zon in de lucht
en languit in 't gras.
Voor mij is geluk
de stilte te horen
om zo te ontdekken
hoe het ooit was.

2. Voor mij is geluk
het leven te delen,
een hand in mijn hand
en samen op pad.
Voor mij is geluk
mijn huisdier te strelen
en zachtjes te fluisteren:
'Jij bent mijn schat'.

3. Voor mij is geluk
om vrede te maken.
De hoop dat het kan,
die wil ik niet kwijt.
Voor mij is geluk
de ruzies te staken,
om muren te slechten,
stoppen met strijd.
Om liefde te geven,
nu en altijd.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Bijbellezing uit Exodus 19: 1-11

Zang van Lied 853: 1, 2, 3

Het is niet toegestaan mee te zingen in de kerk. Zacht meeneuriën mag wel.

1. Ik zoek U in den blinde
en tast de hemel af.
De lucht blijft leeg. Ik wacht
totdat Gij mij zult vinden
in dit verlaten land.

2. Ik zie U in de verte.
Gij komt steeds dichterbij,
machtige majesteit.
Uw schaduw overdekt me
met troost en tederheid.

3. Gij, verre en nabije,
ik voel uw zachte bries
als Gij mij zoekt en ziet.
Gij aan de hemel, wijs me
uw hoopvol nieuw verschiet.

Bijbellezing uit Johannes 17: 14-26

Zang door de catechisanten 'Ik moet weggaan'

Ik moet weggaan
Ik moet weggaan
Ik kan echt niet blijven
Maar ik zal een heel mooi boek
In jullie harten schrijven

Als je dan mijn woorden leest
Weet je dat ik ben geweest
Als je dan mijn woorden leest
Weet je dat ik ben geweest

Ik moet weggaan
Ik moet weggaan
Maar 't zal niet lang duren
Dan zal ik een goede vriend
Naar de aarde sturen

Als hij komt dan is het feest
Want het is de Heilige Geest
Als hij komt dan is het feest
want het is de Heilige geest

Ik beloof je
Ik beloof je
Dat ik terug zal komen
En dan zal het mooier zijn
Dan in je mooiste dromen

Heel de aarde viert dan feest
En de hemel nog het meest
Heel de aarde viert dan feest
En de hemel nog het meest

Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel

Overweging

Zang van Lied 850: 1, 3, 5

Het is niet toegestaan mee te zingen in de kerk. Zacht meeneuriën mag wel.

1. Geen taal bij machte U te meten,
geen woord toereikend om het licht
te schatten van uw eeuwig wezen.
Wie zijn wij voor uw aangezicht?
3. Wie zijn wij dat wij zouden weten
de oorsprong van wat leven is,
de tijd door U ons toegemeten,
de toekomst, uw geheimenis?
5. Geen mens bij machte uit te leggen
wat in uw plan besloten ligt.
Wij hebben het van horen zeggen
en dorsten naar uw onderricht.

DIENST VAN HET ANTWOORD: GEBEDEN EN GAVEN

Gedachtenis overledene

Zang van Lied 961

Niemand leeft voor zichzelf.
Niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God, onze Heer.
Aan Hem behoren wij toe.

Dankgebed en voorbeden met acclamatie uit Lied 368f:
'God van leven en licht, maak alles nieuw. Halleluja.'

Stil gebed (2 minuten) - acclamatie - onze vader

Collecte

Vieren en geven gaan hand in hand. We kunnen onze giften overmaken op de collecterekening van de kerk: NL 06 RABO 01057 13 554 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Elst. Vanwege de verdere verwerking van de giften graag voor aanstaande woensdag.

De doelen voor vandaag zijn:

Collecte 1 = Diaconie Pauluskerk, Rotterdam

Collecte 2 = Kerk Eigen kerkelijke gemeente.

Collecte 3 = Uitgang Kerkinactie: geen kinderarbeid in de textielindustrie

Is uw gift voor collecte 1,
dan graag onder vermelding van 'diaconie mei'.

Is uw gift voor collecte 2,
dan graag onder vermelding van 'kerk mei'.

Is uw gift voor collecte 3,
dan graag onder vermelding van '16 mei, Kerkinactie'.



U kunt ook bijdragen met de Givt-app. Met de Givt-app kunt u tot aanstaande woensdag met het scannen van de afgebeelde QR-code aan de bovenstaande doelen geven.

Na het openen van uw app kunt u via het '+' teken 3 collectes selecteren en bedragen invullen. Daarna scant u de QR-code en kunt u de collecte voltooien.

Slotlied van Lied 868: 1, 2

Het is niet toegestaan mee te zingen in de kerk. Zacht meeneuriën mag wel.

1. Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Kom allen saam,
psalmzing de heilige naam,
loof al wat ademt de Here.

2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

Zegen

- v. De genade van onze Heer Jezus Christus,
de liefde van God
en de eenheid met de Heilige Geest
zij met u allen.
- a. **Amen, amen, amen.**