

Overweging bij Marcus 1: 21-28

Zondag 31 januari 2021

Ds. Dick Snijders

Vaart	<p>Gemeente van Christus, Er zit heel veel vaart in het evangelie volgens Marcus. Het is alsof de schrijver over zijn woorden struikelt. Hij wil alles tegelijk vertellen. Ga maar na. Meteen nadat Jezus gedoopt is, drijft de Geest hem de woestijn in. Meteen volgen Simon en Andreas hem. Meteen roept Hij Jakobus en Johannes erbij. Meteen op sabbat gaat Hij naar de synagoge. Meteen komt daar iemand naar hem toe. Het nieuws over Jezus verspreidt zich meteen.</p> <p>Zo gedreven is de schrijver om te vertellen dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Gedreven om uit te leggen wat dat allemaal betekent. Want welk nieuws is het dat zich meteen verspreidt? Het nieuws dat wat Jezus doet en zegt een nieuwe leer is, met gezag; anders dan de schriftgeleerden.</p>
Schriftgeleerden	Wat doen schriftgeleerden dan?

	<p>Schriftgeleeren lezen oude teksten en leggen die uit.</p> <p>Ze zoeken naar betekenis in het heden.</p> <p>Dat deden joodse schriftgeleerden in de tijd van Jezus en dat doen rabbijnen en dominees nog steeds: geschreven teksten uit het verleden vertalen naar het heden.</p>
Oud nieuws	<p>Een nieuwe leer - persoonlijk kost het mij wel moeite om er op die manier naar te luisteren. Het lukt me niet zo goed.</p> <p>De verrassing is eraf.</p> <p>Ik weet niet beter.</p> <p>Van jongsaftaan ben ik met kerk en evangelie opgegroeid.</p> <p>Jezus is er altijd al geweest.</p> <p>En in onze cultuur zijn de christelijke waarden onontkoombaar: in de kunst, in ons denken, in onze wetten.</p> <p>We kunnen toch niet iedere keer opnieuw doen alsof we verrast zijn - zoals wanneer een kind kiekeboe speelt.</p> <p>Als volwassene willen we dan wel even meespreken, maar na twee keer is de echte verrassing er toch wel af.</p> <p>Hoe lang blijft een nieuwe leer vers?</p>
Nieuwe leer	<p>Als ik het evangelie goed begrijp, schrijft Jezus nieuwe tekst.</p>

	<p>Wat Hij zegt als leraar van God, is een actuele gebeurtenis.</p> <p>Zijn woorden zijn woorden met gezag!</p> <p>Hij heeft het vermogen om direct iets tot stand te brengen.</p> <p>Woorden die direct iets tot stand brengen, zijn scheppingswoorden - en dus woorden van God zelf.</p> <p>God spreekt - en het is er.</p> <p>Zo hebben de mensen rond Jezus dat ervaren.</p> <p>Als overrompend, fris en krachtig.</p> <p>De kracht ervan zien we terug in die anekdote over een onreine geest die bezit heeft genomen van een mens.</p>
Humor	<p>Het is wel humor dat die onreine geest zegt: 'Wat hebben wij met jou te maken?'</p> <p>En dat hij zegt: 'Ik weet wel wie je bent, de Heilige van God.'</p> <p>En dat Jezus dan zegt: 'Zwijg en ga weg!'</p> <p>Ook al weten wij niet hoe we zo'n onreine geest nu moeten duiden, deze episode laat zien wat Jezus komt doen, namelijk mensen bevrijden van hun angsten, hun spoken, hun belagers.</p>
Gezag	<p>Als ik nadenk over het gezag dat Jezus over mij heeft, als ik nadenk over waarmee Hij mij na zoveel jaar van christelijk leven nog altijd aanspreekt, dan zijn dat voor mij twee dingen.</p>

	<p>Die twee dingen hebben alles met elkaar te maken.</p>
Verbinden	<p>Het eerste is 'verbinden'.</p> <p>Jezus verbindt zich op allerlei verschillende manieren met het leven van mensen.</p> <p>De verhalen over Jezus laten de waarde van verbinding zien.</p> <p>Soms zie ik mensen die dat ook in praktijk lijken te brengen; mensen die actief zijn en betrokken op allerlei terreinen en bij veel mensen.</p> <p>Dat lukt mij niet, niet op die manier, maar ik geloof er wel in dat we ons moeten verbinden met elkaar.</p>
Loslaten	<p>Het tweede dat ik wil noemen, is 'loslaten'.</p> <p>Loslaten van mijn trots, mijn kracht en gezondheid, geld, bezit, mijn ego.</p> <p>Ook loslaten van mijn fouten door er niet aan te blijven hangen.</p>
Koninkrijk	<p>De christelijke boodschap is krachtig, zeker niet nieuw meer, maar wel krachtig.</p> <p>Jezus leert ons niet het Koninkrijk van God te bouwen, maar het binnen te gaan.</p> <p>Want dat Koninkrijk is er al als de achterkant van dezelfde werkelijkheid.</p> <p>We leven in dezelfde wereld, maar kijken op een bepaalde manier - met de ogen van God - naar de mensen, naar de dingen, naar onszelf.</p>

	<p>In dat Koninkrijk staat de humaniteit voorop, zoals Jeroen vorige week ook heeft gezegd.</p> <p>Verbinding zoeken met elkaar, wie of wat iemand ook is.</p> <p>Verbinding met name met de mensen die kwetsbaar zijn door ziekte, door psychisch lijden, door armoede, door verdriet, door geweld.</p> <p>Verbinding met mensen die goede dingen doen, maar ook met mensen die slechte dingen doen.</p>
Lijden	<p>Het spreekt me aan wat Niels Gillebaard (36), predikant in Heerhugowaard en bij mijnkerk.nl, het digitale platform van de PKN, zegt:</p> <p>“Het lijden hoort bij het leven, je neemt het op je. Jezus is de mens die wij volgen, als Heer van ons leven.</p> <p>Hij nam het kruis op zich.</p> <p>In het op je nemen van het lijden zit de verlossing, de genade.</p> <p>De christelijke boodschap is krachtig.</p> <p>Het accepteert het bestaan volledig, ook de donkere kanten ervan.</p> <p>Tegelijk roept het iedereen individueel op om het hele bestaan op je te nemen en met elkaar de weg te gaan, vrijwillig.</p> <p>Het kan een verademing zijn om te ervaren dat lijden, tegenslag en verdriet er mogen zijn in de gemeenschap.</p> <p>De Bijbel is een boek van imperfecte mensen.</p>

	Juist met die mensen gaat God Zijn weg.”
Gezag	<p>Kortom: ik denk dat het nieuwe niet zozeer in de inhoud zit, maar in de houding van Jezus.</p> <p>Hij verbindt zich met mensen die te lijden hebben van 'zonde' waar anderen zich distantiëren.</p> <p>Distantie heeft te maken met onzekerheid en angst.</p> <p>Verbinding met innerlijke rust en vertrouwen.</p> <p>Dat is dan het gezag dat Jezus uitstraalt.</p> <p>Niet nieuw meer, maar wel blijvend van belang.</p> <p>- Amen.</p>