

**Kerkdiensten van zondag 6 januari 2019****10.00 uur**

<b>Voorganger</b>	Ds. Jeroen Jeroense	<b>Collecte 1</b>	Ruimte voor christenen in Pakistan
<b>Organist</b>	Dirk Luijmes	<b>Collecte 2</b>	Kerk
<b>Opmerking</b>	Afscheid- en bevestigingsdienst Kennismaking nieuwe jeugd- en jongerenwerker	<b>Uitgang</b>	Bloemenfonds

**10.15 uur Tertzio**

<b>Voorganger</b>	Ds. Dick Snijders	<b>Organist</b>	Maurice de Does
-------------------	-------------------	-----------------	-----------------

**19.00 uur Ademviering**

<b>Voorganger</b>	Ds. Dick Snijders	<b>Collecte</b>	Bloemenfonds
<b>Organist</b>	Dirk Luijmes		

**Diaconiecollecte**

In Pakistan vormen christenen maar twee procent van de bevolking; een kleine minderheid van kwetsbare mensen. De kerk is voor hen een veilig toevluchtsoord, maar is ook een belangrijke gesprekspartner voor de overheid. Hoewel er niet veel christenen zijn in Pakistan, schieten kleine onafhankelijke kerken als paddenstoelen uit de grond. De Kerk van Pakistan is de grootste protestantse kerk van het land en wordt gevormd door presbyterianen, methodisten en anglicanen. Samen met de katholieke kerk en moslims fungeert de Kerk van Pakistan als spreekbuis naar de overheid.

**Uitgangscollecte**

De bloemengroep verzorgt wekelijks twee bloemstukjes die, met een kaart ondertekend door de kerkbezoekers, na de kerkdienst worden bezorgd bij gemeentelieden als attentie vanuit de kerkgemeenschap. In de paastijd staat er een liturgische schikking in de torenhal, en in de kerstperiode wordt de kerk in 'kerststemming' gebracht. De afgelopen weken hebben we kunnen genieten van het resultaat.

**Meewerken aan kerkdienst Bethel - Kerk Den Haag**

Zoals velen van u al wel weten wordt er sinds vrijdag 26 oktober een doorlopende kerkdienst georganiseerd in het 'buurt-en-kerkhuis' Bethel. Hiermee wordt kerkasiel verleend aan de familie Tamrazyan, die al negen jaar in Nederland woont en met uitzetting wordt bedreigd. Om deze doorlopende viering te continueren worden predikanten en voorgangers uitgenodigd om een stukje van deze viering te verzorgen.

Als voorganger heb ik me aangemeld om op **maandag 7 januari van 16.00-18.00 uur** voor te gaan.

Het zou fijn zijn als er meerdere mensen uit de PG-Elst mij zouden willen vergezellen. Zelf zorg ik voor een liturgie. Verder nodig ik mensen uit om in de viering een gedicht voor te lezen, iets te vertellen, te bidden enz.

Er is een piano en orgel. Dus als er iemand mee kan gaan die muzikaal is, dan zou dat fijn zijn.

Ik vertrek maandag 7 januari met de trein van 12.40 uur van station Elst. We komen dan op tijd aan in de Bethel kerk. Neem een liedboek mee, brood en wat te drinken. Na de viering gaan we weer naar Elst terug.

'We doen wat we altijd doen: een kerkdienst maar dan doorlopend. Zoals ook de behoefte om te worden gedragen doorlopend is', zegt Theo Hettema voorzitter van de kerkenraad. 'We bidden, zingen, zijn stil, branden kaarsen, gaan in gesprek over de geloofsvragen achter deze situatie. En we hopen op een menselijke oplossing voor deze kinderen en voor alle andere kinderen die in deze situatie zitten.'

Adres Bethelkerk: Thomas Schwenckestraat 28/30, 2563 BZ Den Haag.

Als je mee wilt gaan, mail even, dan weet ik met hoeveel mensen we gaan. Hoor graag.

Ds. Jeroen Jeroense, [pjgjeroense.elst@gmail.com](mailto:pjgjeroense.elst@gmail.com), 06-50237946.

**Theologisch café: 'Eer je vader en je moeder'**

Woensdag 9 januari. Plaats: Stamtafel De Ruimte. Tijd: 20.00-22.00 uur.

Het theologisch café opent in het nieuwe jaar weer haar deuren voor een inspirerend gesprek. Deze avond willen

we ons buigen over het gebod: 'Eer je vader en je moeder'. Een interessant gebod. Want wat wordt hiermee bedoeld? Moeten we onze ouders eren wanneer we als kind psychisch zijn mishandeld? Wie zijn eigenlijk onze ouders? Zijn onderwijzers, inspirerende theologen of filosofen ook niet een soort ouders voor mensen? Deze avond is theoloog en schrijver Victor Bulthuis de inleider. Hij zal een praatstuk schrijven om het gesprek op gang te brengen, dit stuk is te vinden op de website van de PG-Elst. De afgelopen jaren is er aan de stamtafel een vrolijke oecumenische mix ontstaan van bezoekers. Halverwege de avond wordt er voor de liefhebber een heus kloosterbier geschonken. Om daarna met volle vaart weer verder in gesprek te gaan.

Ds. Jeroen Jeroense

### **Filmavond: Aus dem Nichts**

Woensdagavond 16 januari. Plaats: De Ruimte. Tijd: 20.00-22.00 uur.

'Aus dem Nichts' is een schitterend verfilmd politiek drama van de Duits-Turkse regisseur Fatih Akin over een Duits-Turks gezin, dat bestaat uit de blonde, blauwogige Katja, de Turkse ex-crimineel Nuri Sekerçi en hun zoon Rocco. Wanneer vader en zoon 'uit het niets' slachtoffer worden van een bomaanslag, wijst de politie automatisch op Nuri's drugsverleden. Maar Katja weet beter in deze aangrijpende film over verdriet, vooroordelen en gerechtigheid. In een proloog die aankomt als een mokerslag zien we hoe geweld hun gezin uit elkaar rijt. En daarmee is de kiem gelegd voor de twee thema's: verlies en wraak.

Voorafgaande aan de film is er een maaltijd met preview. Van 18.30-19.30 uur. Voor deze maaltijd graag opgeven bij het kerkelijk bureau: info@pg-elst.nl, of bellen: 371357.

Ds. Jeroen Jeroense

- 
- De meest actuele informatie kunt u vinden op onze website [www.pg-elst.nl](http://www.pg-elst.nl).
  - De kinderen gaan tijdens de dienst naar de kinderkerk in De Ruimte en blijven daar tot na de dienst.
  - Na elke ochtenddienst is er gelegenheid om met elkaar koffie, thee of fris te drinken in De Ruimte.
  - Mededelingen voor de Blikvanger kunt u tot vrijdag 10.00 uur aanleveren per email [info@pg-elst.nl](mailto:info@pg-elst.nl).
  - Namen voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Jetty Gaasbeek, tel. 06-20902721, email [koster@pg-elst.nl](mailto:koster@pg-elst.nl)