

**Kerkdiensten van zondag 17 maart 2019****10.00 uur**

<b>Voorganger</b>	Ds. Jeroen Jeroense	<b>Collecte 1</b>	Stichting Kruispunt Arnhem
<b>Organist</b>	Dirk Luijmes	<b>Collecte 2</b>	Kerk
<b>Opmerking</b>	Heilig Avondmaal	<b>Avondmaal</b>	Kerk in Cuba

**10.15 uur Tertzio**

<b>Voorganger</b>	Ds. Trijnie Nielen	<b>Organist</b>	Nel Pieper
-------------------	--------------------	-----------------	------------

**17.00 uur Zin in Zondag**

<b>Voorganger</b>	Ds. Jeroen Jeroense
-------------------	---------------------

**Diaconiecollecte**

Stichting Kruispunt Arnhem biedt pastorale zorg en opvang aan dak- en thuislozen, vluchtelingen, drugsverslaafden en anderen aan de rand van de Arnhemse samenleving. Er worden veel activiteiten georganiseerd: inloop in ochtend en namiddag/begin avond met een maaltijd tegen een geringe vergoeding. Elke maand kookt een groep vrijwilligers van onze gemeente. Er zijn computers waarvan gebruik kan worden gemaakt en elke zaterdag is er een korte viering met aansluitend een broodmaaltijd. De twee pastores zijn aanwezig bij de inloop en ze besteden veel tijd aan pastoraat op straat, bezoeken mensen die ziek zijn, in de gevangenis zitten of anderszins pastorale ondersteuning kunnen gebruiken.

**Avondmaalscollecte**

Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Het Cubaanse systeem kraakt echter in z'n voegen. De bevolking zoekt naar houvast en zingeving: kerken groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe. Kerk in Actie helpt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba een nieuw begin te maken. KIA ondersteunt theologische opleidingen en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten, zoals thuiszorg voor eenzame en verarmde ouderen.

**Bij de bloemschikking in de torenhal**

*Tweede zondag veertigdagentijd: Lucas 9: 28-36*

"Het verhaal van de verheerlijking op de berg wil je raken. Er wordt je alvast een blik gegund op de eeuwigheid, de volheid van de tijden, want dat betekent het wanneer gezegd wordt dat Jezus na ongeveer acht dagen verder gaat. Hier op deze berg voltrekt zich een prachtig visioen. We mogen even meekijken hoe de Eeuwige of de eeuwigheid naar Jezus en de zijnen toe komt. En dat op het moment dat Jezus zijn uittocht gaat beginnen. Een weg van uittocht door het water en de woestijn heen."

De rietbundels vormen een Grieks kruis.

*Meditatieve tekst* "Het valt niet mee om de berg te moeten beklimmen. Het liefst zouden we ook een weg willen kiezen met minder inspanning en weerstand."

Acht verbonden door de lijnen van het Griekse kruis, verheerlijkt op de berg, Christus een moeilijke weg te gaan en een visioen op een nieuw begin.

**Komst koororgel**

Morgen, maandag 18 maart, wordt rond 9 uur in de ochtend de aankomst verwacht van ons nieuwe koororgel. Het wordt vervoerd in onderdelen, die de komende week weer tot een echt orgel zullen worden opgebouwd.

Volgende week zondag kunnen geïnteresseerde gemeenteleden na de dienst op het koor komen kijken hoe de stand van zaken is.

**Pinksterzondag - belijdeniszondag**

Tijdens de dienst op 9 juni, Eerste Pinksterdag, is er gelegenheid om belijdenis te doen. Volgens het Bijbelboek Handelingen raakten de leerlingen van Jezus op het Pinksterfeest enthousiast door de Heilige Geest en begonnen ze te getuigen. Ze begonnen te getuigen van wat hen raakt en wie hen bezielt.

Met het doen van belijdenis versterk je de band met de christelijke gemeente. Je verklaart voor God en de gemeente dat je geraakt bent door het evangelie, dat je daardoor geïnspireerd bent en dat je ernaar wilt leven.

Als je overweegt om belijdenis te doen of als je meer informatie wilt, ben je van harte welkom op 26 maart, 9 april, 30 april en 28 mei, telkens om 20.00 uur in De Ruimte. Dan zullen we met elkaar in gesprek gaan over wat het is en over wat geloven voor jou betekent. De keuze is aan jou.

*Ds. Dick Snijders*

### **Zin in zondag 17 maart: Een goed gesprek. Jaartheme van de PKN**

Plaats: De Ruimte. 16.30 uur: inloop koffie/thee. 17.00-18.00 uur: programma.

Een goed gesprek met iemand kan veel vreugde geven. Je hebt je hart kunnen luchten. Of je hebt kunnen praten over iets dat jullie dierbaar is. Of wat je in jouw leven van belang vindt.

Hoe komt het, dat een gesprek van alledag soms zomaar een goed gesprek wordt? Waardoor is het zo kwetsbaar en lukt het vaak evengoed niet. Tijdens deze Zin in Zondag gaan we daarover – hoe kan het ook anders – in gesprek.

Onder begeleiding van Giel Timmers en Henk Minnema.

Giel werkt als coach voor teams en begeleiders in de zorg. Hij heeft regelmatig samengewerkt met Henk.

*Loes Pieper, Jeroen Jeroense, Maurice de Does, John Patrick van der Kaa*

### **Film die je raakt!! Woensdagavond 20 maart: Thelma**

De film *Thelma* volgt een Noorse studente in Oslo die daar voor het eerst is gaan studeren. Ze komt uit een zwaar religieus gezin en heeft dus geen idee hoe het studentenleven eruit gaat zien voor haar. Ze maakt redelijk snel vrienden en komt in de verleiding zondige dingen te ondernemen, zoals alcohol drinken en roken. Wat haar het meeste dwars zit, is dat ze voorzichtig aan verliefd wordt op een ander meisje. Het geloof wordt van twee kanten belicht: van haar ouders en van haar studiegenoten.

*Maaltijd* Wie wil kan van 18.30-19.30 uur aanschuiven voor een gezonde en voedzame maaltijd. Tijdens de maaltijd wordt een korte preview gegeven van de film. Opgave bij het kerkelijk bureau.

*Ds. Jeroen Jeroense*

### **Zinnige Lunch donderdag 21 maart**

Plaats: Stamtafel De Ruimte. Tijd: 12.00-13.00 uur.

Lichaam en ziel zijn een onlosmakelijke eenheid. Wie goed voor zijn lichaam zorgt krijgt daar een gezonde kijk op de wereld voor terug. Gezond lunchen vormt een goede basis voor de rest van de dag. Daarnaast is het ook heel gezellig om met anderen van een lunch te genieten. Zien eten, doet eten. Wie zin heeft in een gezonde lunch is iedere derde donderdag van de maand welkom aan de stamtafel in De Ruimte.

Voor 3 euro kan er van een lunch genoten worden. Graag voor 10.00 uur 's ochtends even mailen of bellen naar het kerkelijk bureau, tel: 371357, [info@pg-elst.nl](mailto:info@pg-elst.nl)

*Ds. Jeroen Jeroense*

### **Ontmoeting 'Jonge Ouders' zondagmiddag 24 maart**

Plaats: De Ruimte. Tijd: 16.00-17.30 uur.

De kerk is een plek van ontmoeting. Je ontmoet graag andere mensen om je verhaal kwijt te kunnen, te leren en een stuk gezelligheid te delen. In onze gemeente zijn er jonge ouders die het fijn vinden om eens kennis te maken met andere jonge ouders. Wat vinden zij belangrijk voor hun kinderen? Hoe leef je je kinderen het geloof voor? Vragen die je eens wilt delen. Om elkaar voor een eerste keer te ontmoeten is er op zondag 24 maart een eerste bijeenkomst in De Ruimte. Naast een hapje en een drankje is er ruimte voor kennismaking en gesprek. We starten met een aantal 'ice breakers' en gaan dan de ontmoeting aan. Neme je kinderen mee, gezellig!

*Marjolein Smalbrugge, Gerdien van Prooijen, Rini van der Zwan, Jeroen Jeroense*

### **Deadline Onderweg**

Per abuis is er in de laatste *Onderweg* de deadline genoemd van 17 maart voor het aanleveren van kopij voor het april nummer.

Dit moet zijn: **Zondag 24 maart a.s. om 18.00 uur.**

Namens de redactie van *Onderweg*,

*Dirkje Lindeboom*