

Kerkdiensten van zondag 7 april 2019

10.00 uur

| | | | |
|-------------------|---------------------|-------------------|---|
| Voorganger | Ds. Dick Snijders | Collecte 1 | Dialogo inheemsen-niet inheemsen Brazilië |
| Organist | IJsbrand ter Haar | Collecte 2 | Kerk |
| Opmerking | m.m.v. PassePartouT | Uitgang | Rwanda, 25 jaar na de genocide |

19.00 uur **Ademviering**

| | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|
| Voorganger | Ds. Dick Snijders | Collecte | Rwanda, 25 jaar na de genocide |
| Organist | Jaap Jansma | | |

Bij de bloemschikking in de torenhal

Vijfde zondag veertigdagentijd: Lucas 20: 9-19

“De wijngaard, krachtige, positieve metafoor voor het volk Israël (Jesaja 5). Groei en vruchten dankt ze aan God, de grondlegger en bouwer. De vruchten zorgen voor zoete geur (druiven) en vreugde (wijn).

De *pachter*, een deel van de opbrengst behoort de eigenaar van de wijngaard toe. Toch beschouwen de pachters het beheer van de wijngaard als eigenaarschap, en dus ook alle oogst als hun bezit.

Falend leiderschap, de wijngaard blijft uiteindelijk ook in stand, maar het leiderschap zal in andere handen terecht komen. Want God zoekt dienende leiders die de wijngaard en de mensen dienen, niet zichzelf enkel verrijken maar weet hebben van de gever van de vruchten.

De zoon, de eigenaar blijft het proberen tegen beter weten in stuurt hij toch zijn zoon, de enige die de wijngaard echt toekomt.”

Patroon van de rietbundels: Vierkant.

Meditatieve tekst

“Geef ons de wijsheid om in eenvoud te leven.”

Met geweld beschermen
dat wat rechtvaardig lijkt
met geweld nemen
wat geen recht doet
bloed en wijn
een nieuw begin.

(0n) gelukkig ouder worden

Maandag 8 april. Plaats: De Ruimte. Tijd: 15.00-16.30 uur.

Tegenwoordig worden mensen steeds ouder. Prachtig want het leven is de moeite waard. Maar oud worden kent ook zijn beperkingen en grenzen. En die zijn best lastig. Toch is het een uitdaging om deze levensfase als een kans te zien om het leven nog verder te verdiepen. Het is een kunst op zich om gelukkig oud te worden, maar hoe geef je dit vorm? Wie op een goede manier de fase van het oud worden ingaat zal het als een verrijking ervaren.

Tijdens een aantal middagen willen we aan de hand van gedichten, ervaringsverhalen en film de fase van het oud worden verkennen. Opdat het een gelukkige tijd kan worden.

Deze keer is Marja de Leeuw onze gast en zal ons meenemen in 'de wereld van de zorg' voor ouderen.

Ds. Jeroen Jeroense

Theologisch café

Woensdag 10 april: 'Niet begeren!'. Plaats: Stamtafel De Ruimte. Tijd: 20.00-22.00 uur.

In het theologisch café wordt in informele setting gesproken over theologische vragen. Juist het gesprek staat centraal. Voor dit jaar zijn de 'tien geboden' als leidraad gekozen. Zijn ze nog actueel? Kan de moderne mens wat met een gebod als: 'Niet begeren'. Ook voor deze avond wordt een 'praat-stuk' geschreven dat vooraf op de website

wordt gezet. Het is niet noodzakelijk om deze tekst te lezen om aan het café deel te nemen. De afgelopen jaren is er aan de stamtafel een vrolijke oecumenische mix ontstaan van bezoekers. Daarnaast weten ongebonden spirituelen, agnosten en atheïsten ook de weg naar stamtafel te vinden. Inspirerend om met respect elkaars geloofsvragen te delen. In de pauze wordt traditie getrouw voor de liefhebber een kloosterbier geschonken.

Vincent Vulto, Victor Bulthuis, Jeroen Jeroense

Paasgroetenactie 2019

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. De ontvangers van de kaarten zijn erg blij met deze groet.

Vandaag worden de kaarten na de dienst uitgedeeld. U kunt 1 of meer kaarten meenemen en opsturen aan een gevangene. Wij willen u vragen uiterlijk dinsdag 9 april de kaart te versturen. Wij danken u, namens alle gevangenen, heel hartelijk voor uw medewerking.

De ZWO groep

Paasgroetenactie 2019 - tips voor de afzender

- Op de kaarten nooit een adres of woonplaats schrijven, maar wel altijd uw naam!

Kaarten met adres en/of woonplaats en kaarten zonder naam worden niet doorgegeven.

- Op de kaarten voor een 'verre gevangene' – dat zijn de enkele Nederlandstalige kaarten, die naar Kerk in Actie gestuurd worden – wordt vaak in het Engels geschreven. Dat is niet nodig, de kaarten gaan naar Nederlanders in buitenlandse gevangenissen.

- De dubbele kaart gaat naar gedetineerden in Nederland. U kunt uw groet en uw naam schrijven achterop de bovenste kaart. Op de onderste kaart, een bloemenkaart, schrijft u niets, deze kaart kan de gedetineerde zelf versturen. Daarmee kan hij zijn contact met de buitenwereld in stand houden. Dat dat voor hem mogelijk wordt gemaakt, doet extra goed, aldus vele justitiepredikanten. Plakt u wel een postzegel op deze kaart.

- Hieronder enkele teksten ter bemoediging voor op Engelstalige kaarten:

U bent in onze gedachten. Heb moed, u wordt niet vergeten.

Engels: *Our thoughts are with you. Have courage, you are not forgotten.*

Onze beste wensen, ook voor de toekomst. Verlies de hoop niet.

Engels: *Our good wishes, for now and the future, are with you. Do not lose hope.*

=====

-De meest actuele informatie kunt u vinden op onze website www.pg-elst.nl.

-De kinderen gaan tijdens de dienst naar de kinderkerk in De Ruimte en blijven daar tot na de dienst.

-Na elke ochtenddienst is er gelegenheid om met elkaar koffie, thee of fris te drinken in De Ruimte.

-Mededelingen voor de Blikvanger kunt u tot vrijdag 10.00 uur aanleveren per email info@pg-elst.nl.

-Namen voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Jetty Gaasbeek, tel. 06-20902721, email koster@pg-elst.nl